

Gehoorzaamheid – Gods definitie van luisteren

Shema – horen met je hart, aandachtig luisteren

Luisteren (shema) is horen door goed op te letten, attentie gericht houden op het gesprokene met daadwerkelijk antwoord. Een horend hart is een hart dat erop gericht is, of doelbewust mee bezig is om, Gods bevelen in praktijk te brengen. Wat Hij ook vraagt van ons. Het allerbelangrijkste is dat het ons luisterend hart geworteld is in de liefde (Deuteronomium 11:1, Johannes 14:15, 1 Johannes 5:3).

Luisteren (shema) is de wensen uitvoeren van degene die het beter weet dan jou

1. Bijbel

Deuteronomium 6:4-9

Luister, Israë! De HEERE, onze God, de HEERE is één! ⁵Daarom zult u de HEERE, uw God, liefhebben met heel uw hart, met heel uw ziel en met heel uw kracht. ⁶Deze woorden, die ik u heden gebied, moeten in uw hart zijn. ⁷U moet ze uw kinderen inprenten en erover spreken, als u in uw huis zit en als u over de weg gaat, als u neerligt en als u opstaat. ⁸U moet ze als een teken op uw hand binden en ze moeten als een voorhoofdsband tussen uw ogen zijn. ⁹U moet ze op de deurposten van uw huis en op uw poorten schrijven.

De Heere, onze God, de Heere is één. Één is een uitdrukking van Gods exclusiviteit, ofwel Hij is de enige. Het Hebreeuwse woord voor één is 'echad' en dat betekent één geheel. God gebruikt dit woord bij het huwelijk in Genesis 2 "en die twee zullen tot 1 vlees worden". 1 vlees bestaande uit twee componenten. Er is een Hebreeuws woord voor absolute ondeelbare eenheid en dat is 'yacheed', maar dit woord wordt hier niet gebruikt. Verder wordt 'Elohim' gebruikt dat God betekent in meervoudsvorm.

1 Korintiërs 8:6

toch is er voor ons *maar één* God

Rabbi Simeon ben Joachi, commenting on the word **Elohim**: "Come and see the mystery of the word Elohim; there are **three degrees**, and each degree by itself **alone**, and yet notwithstanding they are all **one**, and **joined together** in **one**, and are not divided from each

other." Clarke adds: "He must be strangely prejudiced indeed who cannot see that the doctrine of a Trinity, and of a Trinity in unity, is expressed in the above words."¹

Matteüs 22:35-40

En een van hen, een wetgeleerde, vroeg om Hem te verzoeken: ³⁶Meester, wat is het grote gebod in de wet? ³⁷Jezus zei tegen hem: U zult de Heere, uw God, liefhebben met heel uw hart, met heel uw ziel en met heel uw verstand. ³⁸Dit is het eerste en het grote gebod. ³⁹En het tweede, hieraan gelijk, is: U zult uw naaste liefhebben als uzelf. ⁴⁰Aan deze twee geboden hangt heel de Wet, en de Profeten.

Exodus 19:5

Nu dan, als u nauwgezet Mijn stem gehoorzaamt en Mijn verbond in acht neemt, dan zult u uit alle volken Mijn persoonlijk eigendom zijn, want heel de aarde is van Mij.

Spreuken 10:17

Het pad ten leven is voor hem die vermaning in acht neemt, maar wie bestraffing achter zich laat, doet dwalen.

Johannes 14:15

Als u Mij liefhebt, neem dan Mijn geboden in acht.

1 Johannes 5:3

Want dit is de liefde tot God, dat wij Zijn geboden in acht nemen; en Zijn geboden zijn geen zware last. Want al wat uit God geboren is, overwint de wereld; en dit is de overwinning die de wereld overwonnen heeft: ons geloof.

Griekse vorm van gehoorzaamheid is:

1. We horen wat God zegt
2. We evalueren wat God zegt op basis van ons begrip
3. We maken een keuze om te gehoorzamen op basis van onze evaluatie

God wil dat we een hart hebben dat hoort en tegelijkertijd uitvoert. 'Shema' dat vertaald wordt met luisteren, draagt in zich luisteren en overeenkomstig handelen (uitvoeren). Er is geen Hebreeuws woord voor gehoorzaamheid in het Oude Testament. Het woord 'Shema' draagt zowel luisteren als handelen in zich mee.

Er zijn wel 616 geboden in het Oude Testament en 1050 geboden in het Nieuwe Testament. Met zoveel geboden in de Bijbel denk je al gauw dat God uit is op gehoorzaamheid van de geboden. God is niet uit op de gehoorzaamheid zoals wij gehoorzaamheid zijn. Hij wil een aandachtig luisterend hart dat gericht is op handelen (een antwoord). In het Oude Testament komt het woord 'shema' voor dat vertaald kan worden met aandachtig luisteren: een luisteren met het hart.

Er kunnen meerdere redenen zijn waarom we gehoorzamen:

1. Een reden kan zijn wetticisme. Door zich aan alle 613 geboden te houden voelden de farizeeën zich beter dan alle andere mensen die dit niet lukte. "Heer dank u dat ik niet zo ben als alle andere mensen," baden de farizeeën.

Lukas 18:11-12

De Farizeeër stond *daar* en bad dit bij zichzelf: O God, ik dank U dat ik niet ben zoals de andere mensen: rovers, onrechtvaardigen, overspelers of ook als deze tollenaar. ¹²Ik vast tweemaal per week. Ik geef tienden van alles wat ik bezit.

Wetticisme plaatst het gebod boven de gebodgever. De nadruk komt te liggen op de wet zelf. Nadruk komt op de uiterlijkheden en niet op de intrinsieke motivatie om je aan de wet te houden.

2. Conformisme

Iedereen doet het en als ik het niet doe, dan val ik teveel op of val ik buiten de boot van mijn vrienden.

3. Straf

We houden ons aan de snelheidslimiet op de snelweg, omdat we geen boete willen betalen. Dit is niet de gehoorzaamheid die God van ons wil; dat we gehoorzamen om maar geen straf te krijgen.

Gehoorzaamheid hangt niet af van wat wij vinden, maar is gebaseerd op geloof in God en in Zijn wijsheid. We zijn het meest vrij als we Hem gehoorzamen.

God wil dat we gehoorzamen vanuit liefde voor Hem. Het grootste gebod en daarmee een grote opdracht waar we naar moeten luisteren, is om Hem lief te hebben met heel ons hart, ziel en verstand (Deuteronomium 6). Het Woord dat we moeten horen en gehoorzamen is een persoon (Johannes 1:1, 14). Het ontvangen van Jezus is geloofsghehoorzaamheid (Romeinen 1:5, 16:26)

'Geloofsgehoorzaamheid'

Romeinen 16:26

maar dat nu geopenbaard is en door de profetische Schriften onder alle heidenen bekendgemaakt is, overeenkomstig het bevel van de eeuwige God, *om hen tot geloofsgehoorzaamheid te brengen,*

Romeinen 1:5

Door Hem hebben wij genade en het apostelschap ontvangen *tot geloofsgehoorzaamheid* onder alle heidenen, ter wille van Zijn Naam,

Hebreeën 3:14-15

Want wij hebben deel aan Christus gekregen, als wij tenminste het beginsel van de vaste grond *van het geloof* tot het einde toe onwrikbaar vasthouden, ¹⁵terwijl er wordt gezegd: Heden, als u Zijn stem hoort, verhard *dan* uw hart niet, zoals in de verbittering.

Deuteronomium 6:4-9

⁴Luister, Israël! De HEERE, onze God, de HEERE is één! ⁵Daarom zult u de HEERE, uw God, liefhebben met heel uw hart, met heel uw ziel en met heel uw kracht. ⁶Deze woorden, die ik u heden gebied, moeten in uw hart zijn. U moet ze uw kinderen inprenten en erover spreken, als u in uw huis zit en als u over de weg gaat, als u neerligt en als u opstaat. U moet ze als een teken op uw hand binden en ze moeten als een voorhoofdsband tussen uw ogen zijn. ⁹U moet ze op de deurposten van uw huis en op uw poorten schrijven.

Johannes 14:21

Wie Mijn geboden heeft en die in acht neemt, die is het die Mij liefheeft, en wie Mij liefheeft, hem zal Mijn Vader liefhebben; en Ik zal hem liefhebben en Mijzelf aan hem openbaren.

Johannes 14:15

Als u Mij liefhebt, neem *dan* Mijn geboden in acht.

1 Johannes 4:19

Wij hebben Hem lief, omdat Hij ons eerst liefgehad heeft.