



Mens erger je niet!

Inleiding

Er zijn veel dingen waar we ons aan ergeren. Bijvoorbeeld de volgelopen kelder deze week. Ergernis bij de politie dat 16.000 van de 40.000 zaken voortijdig worden gestopt wegens onderbezetting ook al is de dader al bekend. Er liggen nu ook al 23.000 nieuwe zaken op de plank bij de politie.

Leraren: 25% voelt zich niet veilig op school en 3% komt in een fysiek gevecht met een leerling.

Zwarte pieten discussie: rechter zegt dat beide groepen lijken doof te zijn voor elkaar meningen. De ergernis huist in de boezem van deze mensen. Ze zijn inwendig boos, verongelijkt en ergeren zich om het minste of geringste.

Wat een boosheid en ergernis zien we om ons heen vandaag de dag. Wat zijn we ook in kampen verdeeld!

De Bijbel leert ons dat de liefde zal verkillen in de laatste dagen (Matteüs 24:12). Er is een onverdraagzaamheid en een enorme ergernis van andersdenkenden. Waar ergeren we ons wel niet allemaal aan.

Top 5 ergernissen:



Prediker 7:9 (Basisbijbel)

Erger je niet te snel ergens aan, want ergernis woont in het hart van de dwazen.

Prediker 7:9 (HSV)

Wees niet te snel geërgerd in uw geest, want ergernis rust in de boezem van dwazen.

Spreuken 12:16 (NBG)

Een dwaas maakt zijn ergernis aanstonds bekend, maar een schrandere bedekt de smaad.

Spreuken 26:17 (HSV)

Zoals iemand die een voorbijlopende hond bij de oren grijpt, zo is hij die zich mengt in onenigheid die hem niet aangaat.

Jakobus 1:19-21a (NBV)

¹⁹Geliefde broeders en zusters, onthoud dit goed: ieder mens moet zich haasten om te luisteren, maar traag zijn om te spreken, traag ook in het kwaad worden.²⁰Want de woede van een mens brengt niets voort dat in Gods ogen rechtvaardig is.²¹Wees daarom zachtmoedig en leg alle verdorvenheid en elk denkbaar wangedrag af. En aanvaard zo de boodschap die in u is geplant en die u kan redden.

Spreuken 14:17,29

Wie snel toornig wordt, begaat dwaasheid, en een man vol listige plannen zal gehaat worden.

Wie geduldig is, heeft veel inzicht,
maar wie kortaangebonden is, verheft de dwaasheid.

Jezus is de steen des aanstoots en de rots van de ergernis!

Romeinen 9:33

Zie, Ik leg in Sion een steen des aanstoots en een rots der ergernis, en wie op hem zijn geloof bouwt, zal niet beschaamd uitkomen.

1 Korintiërs 1:23 (Statenvertaling)

Doch wij prediken Christus, den Gekruisigde, den Joden wel een ergernis, en den Grieken een dwaasheid.

1 Petrus 2:7 (Statenvertaling)

U dan, die gelooft, is Hij dierbaar; maar den ongehoorzamen wordt gezegd: De Steen, Dien de bouwlieden verworpen hebben, Deze is geworden tot een hoofd des hoeks, en een steen des aanstoots, en een rots der ergernis.

Galaten 5:22-23 (NBG) - De vrucht van de Geest

Maar de vrucht van de Geest is liefde, vreugde en vrede, **geduld**, vriendelijkheid en goedheid, geloof, ²³**zachtmoedigheid** en **zelfbeheersing**.

Matteüs 24:12 En doordat de wetteloosheid zal toenemen, zal de liefde van velen verkillen.

